



Vrouwen-
Kalender
2018

*met 53 schilderijen van
42 kunstenaressen
inclusief 11 kaarten*

*Voor alle vrouwen die van kunst
en meditatieve teksten houden*

NARRATIO

Welkom

Welkom op deze reis langs mooie schilderijen en meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld om deze wekenkalender te maken. Olieverfschilderijen, aquarellen, kleurpotlood en etsen zijn de technieken die men dit jaar zal tegenkomen. De redactie heeft bewust gekozen voor een diversiteit aan stijlen, om zo aan ieders smaak tegemoet te komen. De meeste onderwerpen zijn vooral te vinden in de mens en de natuur om ons heen. Dat blijkt telkens weer een enorme inspiratiebron die op kleurrijke wijze op het doek of het papier wordt gezet. Zo maken ze ook zichtbaar in welk seizoen wij ons bevinden.

De selectie uit het werk van de kunstenaressen is gemaakt door Angelika Hengl, die werkzaam is in het vrouwenwerk van de Evangelisch Lutherse kerk in Bayern.

In de weken 33 en 39 is werk van de Nederlandse kunstenaar Wilma van de Beek opgenomen.

Iedere week heeft ook een tekst als een kleine overweging: om te laten rondzingen, de woorden te proeven en mogelijk andere invalshoeken te ervaren. Hiervoor is geput uit de rijke traditie van de afgelopen eeuwen, de volkswijsheden zoals die in spreuken en gezegden voorkomen, als ook uitspraken van recenter datum.

Wij hopen dat de Vrouwenkalender 2018 ook voor u een aangename en inspirerende reisgenote zal zijn.

Dullyna van den Herik- van der Weit, uitgeefster

*Bestelbon om deze kalender bij te bestellen voor vriendin of kennissen staat achterin!
Van een aantal kunstenaressen kunt u meer informatie over hun werk vinden op www.galerie-frauenkalender.de*

3

zo	ma	di	wo	do	vr	za
25	26	27	28	1	2	3
					○	



Petra Godson - marktdag in Zuid-Amerika - Aquarel

*Zolang één vrouw gelooft in wonderen de handen vouwt en bidt
zolang heeft onze wereld reden van bestaan.*

Caritas van Houdt

6

zo 27

ma 28

di 29

wo 30

do 31

vr 1

za 2



Katharina Schmidmayer · kortom, we zijn alle een - acryl op doek

Ze werd steeds meer zichzelf en dagelijks gooide ze dat fictieve zelfbeeld weg dat beeld dat we aantrekken als een gewaad wanneer we ons aan de wereld tonen.

Kate Chopin

augustus, week 33

8

zo	ma	di	wo	do	vr	za
12	13	14	15	16	17	18



Wilma van de Beek - vrij naar Hundertwasser - acryl op doek

Het verschil tussen een huis en thuis is de menselijke warmte.

Boeddhistische wijsheid

9

zo	ma	di	wo	do	vr	za
26	27	28	29	30	31	1

o



Beate Blankenhorn - de tuin (uitsnede) - eitempera op doek

Het geluk bestaat niet; er zijn alleen gelukkige ogenblikken.

Colette

november, week 46

11

zo

ma

di

wo

do

vr

za

11

12

13

14

15

16

17



12

zo	ma	di	wo	do	vr	za
30	31	1	2	3	4	5
	<i>oudejaarsdag</i>	<i>nieuwjaarsdag</i>				



Sara W. Forster, U.S.A. · vogelspotter · gesneden papier collage

Ik was in het bos aan het wandelen en plotseling werd ik me bewust van ... een diepe, vredige verwantschap met alles wat leeft.

Susan Griffin

Bestelbon Vrouwenkalender 2019

Ook volgend jaar wil ik weer zo'n reisgenoot en bestel daarom

— *ex. Vrouwenkalender 2019 á € 7,50 (wordt geleverd in de eerste helft van september 2018)*

naam _____

adres _____

postcode _____ woonplaats _____

telefoon _____

e-mailadres _____

datum _____ handtekening _____

toezenden aan: Narratio, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem

kan ook via Internet worden besteld: www.narratio.nl of verkoop@narratio.nl

Bestellingen boven € 50,- worden franco huis bezorgd.